



BEWONERS INITIATIEF GILDEBUURT

april
2021



aangenaam: Henri &
John



Haidari:
laat je kleding herleven



nieuwe straat-
naam gezocht!



hoe kom je
erbij?



waar komt
Pasen vandaan?

lente-editie

buurkrant 1 2021



Hoop en verwachting

Dat gevoel komt weer boven borrelen na een veel te lange winter van binnen blijven met veel te weinig contacten. Laat deze stilte met in de lucht dat coronavirus verdwijnen en hopen op een nieuw begin. Snakkend naar lentekriebels en gezelligheid. Door ieder waarschijnlijk verschillend in te vullen, Hopend en verwach- tend.; niet geblokkeerd door enige remmingen. Vrij!

Suzanne van de Heuvel hoopt natuurlijk ook dat ze weer een werkomgeving treft, waar ze naar verwachting weer gezellig haar functie als gebiedscoördinator uit kan oefenen. Dat zelfde geldt ook voor Henri Verbruggen, die sinds januari hier in de wijk weer zijn vleugels uitslaat.

John Bardoel is ook nog niet zo lang bezig als straatma- nager. Hij heeft een doel voor ogen om in de Kruisstraat de krachten te bundelen en hoopt dat samen met on- dernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en bewoners te doen. Zijn wens is ook recepten te bundelen. Hoe dat leest u op pagina 16+17.

De broers Haidari werken al ruim 16 jaar keihard in de Kruisstraat en zij hopen de grootste in de regio te wor- den met ontwerp en design. De verwachtingen hoog gespannen. Vernieuwd is hun winkel.

Zo zijn er nog meer die hopen en verwachten en ver- nieuwend bezig zijn. Groot of klein.

De kinderen van de Driestam hopen op hele grote to- maten, paprika's en reuzeplanten. Meneer Pieter is met pensioen gegaan en hoopt dadelijk tijd over te hebben. Nick Engel hoopt op minder troep op straat en Edwin Schroeders hoopt op een nieuwe toekomst in de zorg. Robbert Martens en Wouter Dik van Strukton hopen dat de bouw van 't Gildehuys zal vloten en dat naar verwachting er een prachtig appartementencomplex verrijst.

Dynamo hoopt dat de jeugd het gevoel heeft of krijgt dat Eindhoven van hen is. Dat je trots bent op je stad.

Het preventieteam verwacht misschien dat er meer be- woners zullen komen die mee door de wijk willen lopen.

De gemeente hoopt op een nieuwe straatnaam.

Zo hopen alle moestuinders op een nieuw begin in de tuin. Dat het lekker gaat groeien en dat ze daar heerlijk met hun hobby bezig kunnen zijn.

En ik, samen met het bestuur van Bewoners Initiatief, hopen dat de buurtsalon weer open kan. Dat er bewo- ners weer met een lach binnen komen. Hier of "bij de Pastoor". Maar vooral weer met een vernieuwd gevoel van Lente op komst. We mogen weer....*gewoon!*

Maria Manders, Eindredactie

Afscheid van Suzanne van den Heuvel.

Zij was 5 jaar gebiedscoördinator van Oud Woensel en Limbeek.

Als ik aan haar denk, dan denk ik aan een Suzanne die:

- Altijd aan kwam racen op haar fiets met een volle agenda
- ons hielp met vragen en altijd een luisterend oor had
- ons hielp met subsidie-aanvragen
- met ons een preventieteam opstartte en ons daarin faciliteerde met zaklampen en informatiefolders
- als een verbinder optrad tussen organisaties, professionals en buurtbewoners
- aanwezig was als vertegenwoordiger van de Gemeente op de maandelijkse spreekuren zodat bewoners met klachten, gehoord werden zodat ze deze binnen het gemeentelijk apparaat kon uitzetten.
- als klokkenluider rammelde binnen de Gemeente over situaties die er spelen.

Zo vroeg ze me vorig jaar of ik met een paar preventen op een hoek in de Kruisstraat wilde gaan staan, omdat er een paar ambtenaren langs zouden komen met vragen. Wij schrokken toen we haar zagen aankomen met de burgemeester, wethouders en de hele raad eromheen.

- veiligheid en een schoon gebied belangrijk vind en die achter de schermen daar vaak mee bezig was.

Zo kwam ze vorig jaar angefietsd met een dame die zeer geïnteresseerd was in de wijk. Toen ik vroeg waar ze vandaan kwam, bleek dat zij van het ministerie uit Den Haag kwam om te kijken of het extra geld voor deze wijk wel "verantwoord" was.

Suzanne heeft heel wat moeten lobbyen om de tuin "Bij de Pastoor" onder de aandacht van haar collegae te krijgen en te houden. Dank zij haar kwam er een pitch en begon dat balletje te rollen.

Suzanne, bedankt voor je warme inzet en je "gerammel"! Succes in Stratum.



Aangenaam

Beste buurtbewoners,

Mijn naam is Henri Verbruggen en ben sinds 1 december jongstleden Gebiedscoördinator vanuit de gemeente Eindhoven in Woensel Zuid. Dit voor de buurten Limbeek, Hemelrijken en Gildebuurt.

Een gebiedscoördinator is vaak het eerste aanspreekpunt voor bewonersinitiatieven, voor professionals en instellingen uit de buurt. Het bevorderen van de leefbaarheid en het stimuleren van inwonersparticipatie zijn belangrijke taken.

Ik ben 63 jaar, woon in Eindhoven, vader van 2 dochters en 2 kleinkinderen. Ik heb zowel een technische als sociale achtergrond.

Voorheen was ik vooral werkzaam in Gestel en Stratum. Het gebied waar ik nu werkzaam ben ken ik redelijk goed. Het is een dynamisch en bij tijden een erg druk gebied, met de Kruisstraat en Woenselse Markt als centraal punt. Er gebeuren vele goede dingen in de buurten maar ook zaken die niet kunnen. Een leefbare en prettige woonbuurt wensen we iedereen toe. Daarvoor moeten we via samenwerking tussen inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente de samenwerking opzoeken en gezamenlijk optrekken. Diverse bewonersinitiatieven dragen bij aan een fijne woonomgeving waar het prettig wonen is.

Mijn hobby's variëren van tuinieren, klussen, motorrijden, tot sporten. Ik ben vooral een buitenmens. De halve marathon vind ik een mooie afstand en die loop ik regelmatig.

Vol spirit wil ik me mede inzetten voor dit mooie stukje Eindhoven met een veelheid aan diversiteit.

Hartelijke groet,

Henri Verbruggen



de gebiedsgerichte aanpak

door gemeente Eindhoven

Oud-Woensel is een wijk met veel kwaliteiten en erg veel kansen, maar ook een gebied met problemen. De gemeente wil samen met bewoners, ondernemers en partners in het gebied de problemen aanpakken, goed zorgen voor wat Oud-Woensel mooi maakt en de kansen grijpen. Dat doen we op verschillende thema's. We gaan de komende tijd zichtbaarder maken wat we allemaal doen maar voor nu lichten we er een aantal actuele zaken uit. Lees hier meer over de bewonersbegroting, afval en de Wijk GGD-er.

Burgerbegroting in Hemelrijken en Gildebuurt

Samen met je buurtgenoten bepalen waar de gemeente een deel van haar geld aan uitgeeft. Binnenkort kan dat in Hemelrijken en de Gildebuurt. De Gemeenteraad heeft ons gevraagd om een voorstel uit te werken voor een burgerbegroting waarmee dit

mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor willen wij eerst een experiment gaan doen om te kijken wat het voor inwoners en voor ons als gemeente betekent.

In het voorjaar gaan we breed in gesprek met buurtbewoners van Hemelrijken en Gildebuurt. We willen de hele buurt directe zeggenschap geven over €50.000,- van het geld dat beschikbaar is voor de buurt in 2021. Voor de gemeente is het een



Samen

houden we de stad schoon!

waardevolle leerschool voor hoe wij zo'n proces kunnen organiseren. En voor de inwoners een mooie kans om dit bedrag in te zetten voor wat zij belangrijk vinden voor de buurt. We zijn heel benieuwd naar de ideeën van de bewoners!

Op dit moment vormen we een team met collega's en buurtbewoners om hieraan te werken. We betrekken professionals die ervaring hebben met een inwonersbegroting in andere steden en kijken hoe we dit op een toegankelijke en leuke manier voor iedereen in de buurt Corona-proof kunnen organiseren. We zouden het heel fijn vinden als een aantal inwoners vanaf het begin meedenkt over het proces waarmee we zo veel mogelijk buurtbewoners kunnen bereiken en enthousiast kunnen maken. Er zijn namelijk veel keuzes die je aan het begin kunt maken die het resultaat beïnvloeden. Als actieve inwoner van de buurt kun je een verschil maken.

Wil je meedenken? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar

oudwoensel@eindhoven.nl

Afval naast containers pakken we samen aan

Afval dat naast containers en dus op straat ligt. Het is een probleem dat we helaas veel zien in het gebied rondom de Woenselse Markt en Kruisstraat. Maar ook in andere delen van Eindhoven, én in andere grote steden, zien we steeds meer afval naast de containers liggen. We noemen dit 'bijgeplaatst afval' of 'bijzet'. Het gaat om afvalzakken die eigenlijk in de container horen. Maar vaak ook afval dat niet in de container hoort of past, zoals oude bankstellen, matrassen en tuinmeubelen.

Wat doet Cure aan bijzet?

Cure zamelt het afval in Eindhoven in en ruimt ook het bijgeplaatste afval op. Zeven dagen in de week halen diverse voertuigen de bijzet op. Daarnaast zorgen we dat de containers werken, dat ze op tijd geleegd worden en dat iedere inwoner weet waar welk afval hoort. Ook werken we samen met de gemeente en bewoners om tot een oplossing te komen. Zo zijn de containers op de Woenselse Markt en Kruisstraat voorzien van nieuwe stickers met informatie over afvalscheiding. Ook zullen we binnenkort een bewo-



EINDHOVEN



nersbrief met folder verspreiden om bewoners te informeren over afval-scheiding, containers en de milieustraten.

Wat kunt jij doen?

- Doe je afval altijd in de container. Is de container vol? Neem de zak dan weer mee naar huis of probeer een andere container in de buurt. Voor het openen van de restafvalcontainer heb je een stadspas nodig.
- Staan er al zakken naast? Kijk tóch even of de zak écht niet in de container kan. Kijk ook naar de andere containers voor hetzelfde afval.
- Zorg dat je zak niet te groot is voor de trommel. Doe de zak minder vol of gebruik kleinere zakken.
- Stop nooit hard plastic (zoals emmers of speelgoed) in de PBD-containers. Hierdoor lopen ze vast. Dit afval kun je naar de milieustraat brengen.
- Alles wat niet in de trommel van de container past, moet naar de milieustraat. In Eindhoven kun je met een stadspas gratis gebruikmaken van de milieustraten.
- Je kunt grofvuil ook tegen betaling thuis laten ophalen. Je kunt hiervoor grofvuilstickers en Big Bags bestellen. Voor minima is dit in veel gevallen gratis! Meer informatie hierover vind je op onze website onder 'Alles over afval' (bij grofvuil) of via de Klantenservice van Cure.
- Maak een melding van afval naast de containers of van een defecte container via de Buiten-Beter App of via de klantenservice van Cure. Geef altijd het nummer van vier cijfers op de container door.

Zo houden we samen de buurt schoon!

Meer informatie over afval? www.cure-afvalbeheer.nl of download de gratis Cure Afval App.

Vragen? klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of 040 – 2500 130



Wijk-GGD'ers aan de slag in Woensel Zuid

Deze maand gaat in Woensel Zuid een wijk-GGD'er aan de slag. Wijk GGD'ers worden ingezet om overlast tegen te gaan die veroorzaakt wordt door 'verwarde personen' of personen met onbegrepen gedrag. De wijk-GGD'er heeft niet alleen aandacht voor de verwarde persoon zelf, maar kijkt ook naar de omgeving waar de overlast plaatsvindt. Op die manier krijgt de persoon met verward gedrag op tijd de juiste zorg en ondersteuning en wordt de kans op overlast in de omgeving kleiner.

De Wijk-GGD'ers hanteren een zogenaamde 'outreachinge aanpak': zij signaleren, gaan op meldingen af en bewegen zich in de woonomgeving van de betrokkene.

Zodra de Wijk-GGD'ers goed en wel aan de slag zijn, stellen zij zich voor in Woensel-Zuid, ook in Oud-Woensel. Zodat inwoners weten hoe de Wijk-GGD'er kan helpen en hoe de Wijk-GGD'er te bereiken is.

Update over de veiligheidsaanpak in Oud Woensel:



aanpak drugsoverlast

In Oud-Woensel is er een speciale veiligheidsaanpak waarin de gemeente samenwerkt met de Politie, het OM en de Belastingdienst. Naast de actiedagen met controles (die ook nog steeds doorgaan, maar dan minder grootschalig i.v.m. de coronamaatregelen) is er nu ook een speciale aanpak om drugsoverlast tegen te gaan.

De aanpak drugsoverlast

Bewoners, ondernemers en bezoekers melden namelijk veel overlast door drugsgebruikers en -dealers in het gebied. Met de aanpak wordt drugscriminaliteit hard afgestraft. Dealers worden opgepakt door de politie en daarbij worden waar mogelijk ook de woning en het voertuig van de verdachte onder de loep genomen. Ook wordt er ingezet op het voorkomen van herhaling. Eenmaal in de drugs wereld is het namelijk moeilijk ontsnappen.

Met de veiligheidsaanpak willen we de criminaliteit in het gebied terugdringen. Zo wordt er ruimte gemaakt voor de ontwikkeling en voor de goede dingen in de wijk. Op die manier zorgen we er samen voor dat Oud-Woensel een gebied is waar het fijn en veilig wonen, komen en werken is.

Wil je op de hoogte blijven van de acties en van de inzet van de politie in Oud-Woensel? Volg dan één van jullie wijkagenten, Jens Raijmakers via [@wijkagentjens](https://www.instagram.com/wijkagentjens) op Instagram.



Jenaplanschool de Driestam neemt afscheid van Pieter. *door Marloes Liefing*

Op vrijdag 5 februari namen we afscheid van onze stam-groepopleider Pieter de Haas. Na 40 jaar onderwijs nam Pieter afscheid van de Driestam, waar hij 30 jaar heeft lesgegeven.

Ondanks alle maatregelen werd het een prachtige dag. Een dag vol verrassingen;

Een drive-thru op de Schoenmakerstraat waar leerlingen op de fiets, te voet of met de auto voorbijkwamen om Pieter te bedanken.

Toegezongen worden op het balkon van de school en een online afscheid van leerlingen, collega's en oud-collega's.



Het werd een dag met een lach en een traan en een dag vol muziek. Want als je afscheid neemt van Pieter dan hoort daar veel muziek bij.

Pieter werkte 30 jaar op Jenaplanschool de Driestam en ruimt 40 jaar in het Jenaplanonderwijs. Heel veel kinderen en collega's hebben kunnen genieten van zijn lessen, zijn muziek en zijn humor. Nu gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen.

Lieve Pieter, bedankt voor alles namens alle kinderen, ouders, buurtbewoners en collega's. Het ga je goed!



salto School
De Driestam

We zijn officieel begonnen in de moestuin "Bij de Pastoor". Wat zijn we blij met de negen bakken die wij hebben gekregen van de moestuin. Enthousiast zijn we aan de slag gegaan met voor-zaaien in de kas, maar ook in de vensterbanken van onze groepen op school staan de zaailingen lekker in het zonnetje, zodat ze goed kunnen groeien. We kunnen niet wachten tot alle plantjes flink groot gaan worden. We gaan aan de slag met tomaten, radijsjes, wortels, prei en nog heel veel meer.

We kijken erg uit naar veel leerzame momenten in de buitenlucht over de natuur in de moestuin. We gaan leren, ontdekken, onderzoeken en genieten! Zeker ook van de kippen die in de moestuin wonen, wat zijn ze leuk! We hebben er zin in, we gaan lekker aan de slag en hopen op een lekkere oogst.



De mannen van Ergon groen moesten wegens de lockdown *alleen* 15.000 bollen planten in de groenstrook van de Montgomerylaan. Een hele flink klus!

Medewerkers van het Leger des Heils ruimen heel wat zwerfend afval op. Top!

Er zijn momenten dat je helemaal genoeg heb van al die berichten over corona en word je melig. Ik kreeg een paar apps binnen waarom ik moest gniffelen.



Dat gejack over die avondklok.

Ik vind die ochtendwekker veel erger 🙄



doe niet te veel op een goede dag.
Doe niet te weinig op een slechte dag

tip van Riki van Orsouw

Spruitjes of witlof te bitter?

Voeg 2 theelepels suiker toe aan het kookwater. Eet smakelijk!

en Machtelt tipt:

met mesje een kruis snijden in wortelpunt of spruitje/ witlof

Gele vlekken onder de oksels van de Deo in je jurk of shirt?

Voeg een scheut azijn toe bij het wassen.

tip van Marianne

Luizen kunnen we allemaal krijgen en ze zijn heel besmettelijk. Met een paar druppels **tea tree** olie op je kleren of in de kraag van je jas voorkom je dat luizen zich daar gaan nestelen. Tea tree olie laat geen vlekken na.

Omdat we dit jaar Pasen coronaproof moeten vieren en ons thuis moeten vermaken zijn hier tips, die kinderen beslist leuk vinden.

Speel bij het paasontbijt "**het sterkste ei**" Tik met de spitse kant van een gekookt ei tegen het ei van degene naast je. Zo ga je de tafel rond, daarna doe je dit ook met het kontje van het ei. Wie hierna het meest ongeschonden heeft ei, is winnaar en verdient iets lekkers.

Doe een **eieren survival** . Zet in huis of in de tuin een parcours uit en leg met een ei op een lepel dit parcours zo snel mogelijk af. De winnaar wordt ook weer beloond.



Chantal Damen's hobby

volg haar op
Etsyshop of
pinterest
Studio Haak
Brein



Oproep voor kinderboeken
gevraagd **DE punten** voor bij de *Pastoor*



Bij Buurtsalon Bakker 4 staat een mooie blauwe kinder-boekenkast die altijd open is. Kinderen of ouders kunnen daar gratis kinderboeken lenen en als ze uit zijn, terugzetten.

Als je een boek heel mooi vind, mag je er ook een ander kinderboek voor terugzetten.

De kast is zeer in trek en om te zorgen voor voldoende variatie, doen we een oproep voor kinderboeken. Heb je nog kinderboeken over...wij er erg blij mee!!

De boeken kunnen bij de buurtsalon afgegeven worden.



Op bezoek bij:

Haidari,

Kledingreparatiezaak in de Kruisstraat

Door Machtelt Alkemade

Slogan is: laat je kleding herleven.

“Of je nu dure of goedkope kleding draagt, wij zorgen ervoor dat je er altijd goed uitziet”.

Een van de zaken aan de Kruisstraat is Haidari, de kleermakers - kleding reparatie zaak van de broers Jawad en Jawid Haidari. De winkel Haidari bestaat vanaf 2006. Zij komen oorspronkelijk uit Herat Afghanistan, opgegroeid in een familie van kleermakers. Als 15 jarige jongen is Jawad naar Nederland gekomen. Dat is inmiddels bijna 18 jaar geleden. Eerlijk gezegd heeft Jawad aan de tijd in Afghanistan niet zoveel herinneringen. Zijn leven speelt zich hier af, in zijn zaak Haidari ; een hardwerkend en inspirerend leven samen met zijn broer.

“Als je van je werk houdt, dan word je succesvol”.

Na de modeopleiding op het ROC is hij klein begonnen in een woonwijk met twee naaimachines. Zo kon hij werken en sparen. Hij had eerder bij bedrijven gewerkt maar hij wist van zichzelf dat hij geen type is om in dienst van iemand te werken. Hij wilde een eigen zaak. Na een jaar kwam het pand aan de Kruisstraat vrij. Vanaf dag een hebben de broers keihard gewerkt. De kwaliteit is vanaf het begin goed en ze hebben hart voor de zaak. Ze werken van negen tot zes uur maar meestal zitten ze tot acht , negen uur s 'avonds nog te werken. Als je van je werk houdt dan word je succesvol, meent Jawad. Hij vertelt dat hij nooit met tegenzin naar zijn werk gaat. Ondanks

stress , ondanks crisis, ondanks van alles. Hij heeft nooit gedacht: “weet je wat? Ik neem een dag vrij. Ik doe dit werk ontzettend graag. Ik kom met mensen uit alle lagen van de bevolking in contact. Jong en oud, man en vrouw, directeuren, profvoetballers, aanstaande bruiden, mensen van buiten de regio komen langs. België, Utrecht, Den Bosch. Ze weten ons van overal te vinden. De reclame gaat via via, van mond tot mond. Klanten zijn tevreden en vertellen hierover aan vrienden en familie en zo komen mensen uit het hele land met hun opdrachten.” Haidari is trots op die waardering en het stimuleert hen zich verder in het vak te ontwikkelen en hun kwaliteit te verhogen.

“Op dit moment werken Jawid en ik met z'n tweeën in de zaak. Dat heeft met Corona te maken. We draaien samen heel erg veel uren. We doen nu het werk van drie, vier mensen. Als het nodig is vragen we onze vaste oproepkracht die precies weet hoe wij het willen. We hebben zo hard gewerkt om een goede naam op te bouwen dat het verschrikkelijk zou zijn, als door foutjes afbreuk wordt gedaan aan onze goede naam. Ieder kledingstuk dat binnenkomt, of het nu duur is of goedkoop, het moet goed gebeuren. Iedere dag zitten Jawid en ik tijdens het werken te brainstormen over hoe we de kwaliteit verder kunnen verbeteren. Jawid is vooral de man met de goede ideeën en ik bedenk de stappen hoe we het uit kunnen voeren. Die plannen bespreken we ook met familie. Dit maakt dat we een supergoed team rondom ons hebben.”

“We maken.....”.

De vakkennis van Haidari beslaat een breed gebied. Verstel- en reparatie werk van allerlei kleding. Van bruidsjurken tot galakleding en maatpakken. Dit niet alleen in opdracht van klanten maar ook van allerlei modezaken in de stad. Daarnaast kan er kleding e.d. gebracht worden voor een stoomcleaning. Mocht u graag een extra exem-



plaar van uw favoriete rok, pantalon, maatpak willen dan maakt Haidari een perfecte kopie. Haidari geeft ook graag advies over kledingstijl en kleur. Zelfs het naaien van gordijnen behoort tot de mogelijkheden.

Januari vorig jaar is de hele winkel verbouwd. Mooi behangen muren en marmeren tegels op de vloer. Er zijn nu achterin de winkel twee ruime, mooi verlichte paskamers met een wachtruimte. Gezellig met een kopje koffie en chocolaatje. In welke kleermakerszaak vind je dat? Alles om klanten goed te ontvangen en op hun gemak te stellen.

“We willen de grootste worden in de regio met een groter assortiment, met ontwerp en design”.

Haidari groeit ieder jaar en heeft grote plannen voor de toekomst. Een grote tweede zaak openen stond op de agenda maar dit is door Corona even naar achteren geschoven. Haidari hoopt dan een nog groter assortiment te kunnen bieden met mogelijk ook het ontwerpen en maken van design- en gala kleding.

Het doel van Haidari is de grootste kleermakerszaak te worden in de regio. “We streven naar doelen. Ik weet dat dat op een dag gaat lukken. Als het dit jaar niet lukt dan daarna. Ik wil altijd vooruit denken. Plannen. Welke stappen zijn nodig om iets te bereiken”. Het enthousiasme waarmee Jawad vertelt over zijn zaak is leuk om naar te luisteren.

het is duidelijk dat Haidari een goed lopende zaak is. “Het mooie is dat mijn burens, ondernemers van b.v. een kapper- of computerzaak, meegenieten van de klanten die hier komen. Dan zie ik een klant van mij bij de kapper hiernaast zitten. Zo’n klant zegt dan: “Als ik hier toch ben, kan ik ook wel even bij de kapper naast jou een afspraak maken. En zo is het altijd en overal in de Kruisstraat geweest. Iedereen genoot mee van de

toestroom van klanten”. Alhoewel de situatie in de 16 jaar dat Haidari in de Kruisstraat zit qua winkels en qua publiek wel veranderd is, bevalt de manier waarop de situatie de laatste tijd besproken wordt in het Eindhovens dagblad en wat zo van mond tot mond gaat, Haidari niet zo. Ook in het centrum, in iedere wijk gebeurt wel iets. Inbraken en andere vormen van criminaliteit zijn overal. Maar over de Kruisstraat worden tegenwoordig wel vaak negatieve dingen gezegd. Dat is niet zijn dagelijkse ervaring in de Kruisstraat. Het is niet ZO erg als het af en toe beschreven wordt. Haidari vindt de Kruisstraat een geweldige straat. Je kunt er dag en nacht komen. Het is een gezellige straat. Het is multicultureel. Er zit zoveel potentie van jonge ondernemers in de Kruisstraat. Ze willen die inzetten om de Kruisstraat sterker te maken maar weten niet hoe. De winkeliersvereniging zou hier echt in kunnen ondersteunen. Het is jammer dat die organisatie gestopt is. Het is natuurlijk ook jammer dat een paar goede zaken zoals het postkantoor en Contactalook weg zijn. Er zijn veel eetzaken en supermarkten voor in de plaats gekomen. Diversiteit is wel belangrijk. Maar zolang het veel mensen naar de Kruisstraat trekt, is het goed. “Wie ben ik om te zeggen dat het niet oké is”?

Optimistisch over de toekomst.

Haidari geeft wel aan dat hij voornamelijk contact heeft met de ondernemers vooraan in de Kruisstraat.” Een aantal van hen vindt dat ik teveel binnen in mijn zaak zit. Maar hier in de zaak heb ik mijn werk. Ik ga niet aan de andere kant van de Kruisstraat kijken wat daar allemaal gebeurt. En met negatieve artikelen in een paar krantjes los je de problemen in de Kruisstraat niet op. Stel dat er sprake is van criminaliteit is, dan vraagt dat om andere acties. Dat kost geld. Als je iets wilt verbeteren dan moet je daar geld insteken. Geld en energie. Dat geldt ook voor het opbouwen van een zaak. Daar moet je de eerste 8 jaar energie en geld in stoppen. Keihard werken, investeren. Daarna pluk je er de vruchten van”.

Haidari spreekt uit ervaring en is optimistisch over de toekomst. Ondanks de corona gaat het goed met de zaak. Er is nog steeds een groeiende lijn zichtbaar.



De rol van de natuur. Interessant om te weten?

Over bijen (en vogels).

Een artikel over wilde bijen van Vogelbescherming? Uhm, daar lijkt wat mis te gaan? Nee hoor, want wat zo mooi is: als u het in de tuin goed doet voor de bijen, helpt u ook de vogels! En dan niet alleen de bijeneter. Bovendien helpt u voorkomen dat wilde bijen nog verder achteruitgaan. En dat ze daardoor onze voedselgewassen niet meer kunnen bestuiven...

Wie stiekem bang is voor bijen en hommels vindt het misschien niet erg dat het er minder worden. Maar ook wie van hun ijverige gezoem en wollige bontjasjes houdt, overziet mogelijk nog niet hun rol in het grote geheel. Daarom maar even onverbloemd, zodat we weten waarvoor we het doen. Schrik niet.

Waarvoor we het doen is bijen helpen.

Verdwijnt 50 procent van de bestuivers (bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders etc.), dan kan dit jaarlijks tot 700 duizend doden leiden. Miljoenen mensen krijgen daarnaast gezondheidsproblemen vanwege een tekort aan vitamines en mineralen. Driekwart van onze voedselgewassen is namelijk (deels) afhankelijk van bestuiving door deze dieren en daarnaast wel 85 procent van de wilde planten! Verdwijnen die wilde planten, dan verdwijnen de insecten die erop leven en de vogels, reptielen, amfibieën en zoogdieren die daarvan eten. Al met al deprimerend.

Voor het perspectief: meer dan de helft van de 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd en zo'n 10 procent is al uitgestorven. Helpt u bijen, dan helpt u veel van het leven op aarde, inclusief uzelf.

Fascinerend divers.

De honingbij is de meest bekende bij, maar dat is eigen-

lijk een soort huisdier dat door imkers wordt gehouden in bijenkasten. Wat veel mensen niet weten is dat er dus nog 360 soorten 'wilde bijen' zijn, die gewoon in de natuur leven en de grootste rol spelen bij de bestuiving van al die gewassen, planten, struiken en bomen. Ze variëren van klein en zwart glimmend tot groot, harig en geel gestreept.

Hommels (ja, die horen ook bij de bijen) leven zoals honingbijen samen als een volk, bijvoorbeeld in gangenstelsels onder de grond. De anderen bijen - het grootste deel, zo'n 330 soorten - leven alleen en leggen hun eitjes in bijvoorbeeld holle plantenstengels (of bijenhôtels).

Verdiep u in deze fascinerende dieren op de website van [EIS kenniscentrum insecten](#).

Hoe bijen dood gaan.

De bijen gaan dood op grofweg drie manieren:

1. Een parasiet die honingbijen doodt.
2. Te weinig leefgebied met bloemen.
3. Gif.

Die parasiet, daar doet u niks aan, dat is aan de imkers. Die andere twee doodsoorzaken: daar doet u wél wat aan, als u wilt. Geloof het of niet, vele tuinen samen maken het verschil als ze bijvriendelijk zijn ingericht. **Begin dus met bijvriendelijk tuinieren! Mooie bonus: dat is ook meteen vogelvriendelijk tuinieren.**

Bijvriendelijk tuinieren: vier tips!

U kunt gemakkelijk vier dingen doen om de bijen in uw tuin of op uw balkon te helpen.

1. Zet de tuin vol met allerlei soorten planten, struiken en bomen die in verschillende maanden bloeien, zodat al die 360 soorten bijen op ieder moment van het jaar iets van hun gading vinden. Soorten die geschikt zijn voor bijen vindt u bijvoorbeeld in het hoofdstuk 'Een voedselrijke omgeving' van het boek Gasten van bijenhôtels door Pieter van Breugel.

2. Maak of koop een bijenhotel voor wilde bijen.
3. Gebruik geen gif in de tuin!! Hier tips voor de gifvrije omgang met 'onkruid' en slakken.
4. Koop biologische zaden en planten, die zijn niet behandeld met gif.

Is uw neusgat ook een bijenholletje?

Bekijk ze eens, al die bedrijvige vliegers die u doorgaans geen blik waardig gunt. Heeft u een bijenhotel? Kijk hoe ze stuifmeel in dat bamboestokje brengen, een eitje leggen, een muurtje metselen met modder en zo door tot het laatste metselwerkje de uitgang dicht. Zit u naast of onder het hotel koffie te drinken, wees dan niet verbaasd als zo'n klein bijtje even voor u komt hangen om te inspecteren of uw neusgat soms ook een geschikt holletje is! U krijgt geheid een lach op uw gezicht, want het is onwijs lief en bang hoeft u niet te zijn.

Metselbijen zijn erg vriendelijk en hebben zulke korte angels dat ze niet eens door uw huid heen komen.

Koop of maak een goed bijenhotel!

Er zijn een paar dingen waar u goed op moet letten bij het kopen of maken van een bijenhotel, anders zullen de bijen het niet gebruiken. Er zijn hele slechte.

De gaten mogen niet te groot zijn. Een doorsnede van 2 tot 9 mm is het beste.

De gaten mogen wel diep zijn, zodat meerdere eitjes in één gang passen.

Belangrijk is dat het gat (de gang) aan de achterkant dicht is, anders gebruiken de bijen het niet.

Geboorde gaten in hout mogen niet splinteren, want dit kan de vleugels beschadigen. De gang moet glad zijn.

Er moet een waterdicht afdakje op een bijenhotel zitten, dat regenwater tegenhoudt, want bijen willen droog nestelen.

Hang een bijenhotel in de zon, uit de wind, met de uitgang op het zuiden.

Wilt u er zelf één maken? Gebruik dan deze [handige video van Milieu Centraal](#).

Gek vogelgedrag!

Vogels kunnen in ramen, autodeuren of spiegels hun spiegelbeeld zien. Ze herkennen zichzelf niet, dus zien in het spiegelbeeld een soortgenoot; een concurrent. Dat kan natuurlijk niet worden getolereerd in het broedseizoen! Vaak blijft het bij dreigen, maar soms ontstaan heuse spiegelgevechten.

Spiegelgevechten voorkomen.

Om te voorkomen dat vogels tegen het raam blijven vliegen, is het van belang de weerspiegeling weg te nemen. Dat kan door iets tegen de buitenkant van het raam te plakken. Een tip is doorzichtig, zelfklevend huishoudfolie. Dit laat licht binnen en neemt toch de weerspiegeling weg.

Beleef de Lente 2021: geliefde sterren en spectaculaire nieuwkomers

De webcams van 'Beleef de Lente' van Vogelbescherming zijn weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio 1 zet die ochtend de camera's tussen 7.00 en 10.00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan kijken. De vogels genieten duidelijk al van het lentezonnetje: de bosuil zit te broeden op twee eieren en de steenuiltjes zijn tortelend in de kast te bewonderen. De camera's op www.vogelbescherming.nl/beleefdelente registreren alles: van familiedrama's tot opgroeiende kuikens en gepassioneerde gevechten om een minnaar. Dit jaar zijn de lenzen ook gericht op de zeearend, kerkuil, slechtvalk en ooievaar. De populaire tuinvijver is er dit jaar ook weer bij. Vorig jaar genoten meer dan 1,7 miljoen mensen van de perikelen in de vogelnesten.

Gedurende de komende maanden kan iedereen met Vogelbescherming weer live meegenieten van het liefdesleven van maar liefst 12 verschillende soorten vogels. We zien het bouwen van een nestje het paren en het broeden.

In het weekend van 17 en 18 april vindt de Nationale Bijentelling weer plaats. Zet dit weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij.



Dynamo & Dynamo Jeugdwerk gaat KEI-HARD voor Eindhoven!

Door Selin Demirciyan <s.demirciyan@dynamojeugdwerk.nl>

Dynamo Jeugdwerk startte op 29 januari de actie "Ik ga keihard voor mijn stad". Met deze actie wil het jeugdwerk in Eindhoven een positief geluid laten horen. Wij zijn trots op deze stad en alleen samen maken wij de stad. De actie volgt op de eerdere acties vanuit het jeugdwerk: "ik ga keihard" en "ik ben keihard tegen geweld".

Jeugdwerkers en regisseurs van Dynamo & Dynamo Jeugdwerk plaatsen samen (graffiti)tags door de stad. De slogan "Ik ga keihard voor mijn stad" wil bewustwording creëren bij de jeugd en hen een alternatief bieden. Dit naar aanleiding van de ongeregelde heden in Eindhoven en in heel Nederland.



Corona heeft het leven van de jongeren enorm veranderd. De beperkingen, het gemis van ontmoeting, het wegvallen van vaste structuren, de constante veranderingen en het ontbreken van perspectief. Het valt voor jongeren niet mee om hiermee om te gaan.

Dynamo & Dynamo Jeugdwerk heeft de afgelopen maanden, samen met de jeugd, gedacht in kansen en zijn creatief gebleven. Wij zien zoveel jongeren in moeilijke situaties die ontzettend hun best doen. En ondanks alle beperkingen, actief blijven in en voor deze stad, op een positieve manier.

Neem gerust contact op, jong of ouder...wanneer je van gedachten wilt wisselen, ergens mee zit. Of wanneer je ideeën hebt die we kunnen omzetten in realiteit en perspectief.

Je staat er niet alleen voor

Tijdelijk geen of minder inkomen?

Wat als je de rekening niet kunt betalen?

Moet je rondkomen met weinig geld?

Hulp nodig bij geldvragen?

En heb je de NIBUD geldkrant niet gezien?



Vanmorgen toen ik wilde douchen, dacht ik pas aan het kaartje van Brabant Water.

Shit. Geen water.

door Maria Manders

Gisteravond gauw een thermoskan gevuld met water voor de koffie en denken dat dit genoeg is.

Welnu ik kwam er dus binnen 5 minuten achter dat dat niet genoeg is. Als er geen druppel uit die kraan komt, dan is douchen brexit en sta je even later met blubberhanden omdat je gel (om je coronakapsel te fatsoeneren) gebruikt hebt. Daarna opnieuw geklungel omdat je geen water hebt om je tanden van tandpasta te verlossen.

Je koffiewater is dan al bijna op. Voor mij een "heilig" moment van de dag. Ik loop naar buiten in windkracht 6 en zie daar een paar mannen in geulen met roestige pijpen en pvc- pijpen bezig alsof er niets aan de hand is. Rondom zie ik bergen zand. "ja mevrouw, als wij een kaartje in de bus hebben gegooid, kunnen we niet zeggen "sorry, het is slecht weer. We blijven in de keet. Nee, we moeten door". Een geharde weerman lijkt hij en hij lacht er nog bij ook.

Er ontstaat een gesprek zoals volgt. "Ja toen net de corona begon vorig jaar april, kwam het goed uit dat we in de Kruisstraat begonnen, want veel winkels waren dicht. Dus voor ieder was dit een gemakkelijkere situatie. We hadden, een club van 15 tot 20 man, inclusief stratenmakers, de opdracht om overal nieuwe gas- en waterleidingen te leggen. Na ruim 60 jaar waren ze aan vervanging toe. Kijk maar eens naar die oude watermonsters" en

wijst naar een gebroken roestige, ooit 'n waterpijp. Wat daar niet allemaal in is blijven plakken..." Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd een fris werkje is. "Tegenwoordig leggen we dunnere pvc- pijpen van 10 meter. We maken ze zó dat het water er(ook opdat ze dunner zijn) sneller doorheen stroomt. Dit zijn de zogeheten zelfreinigende pijpen". Hij wordt er een stuk blijer van. De techniek is met de tijd meegegaan. Gelukkig geen roest, kalk of ander oxidatie. "Maar ben gerust, hier rijden speciale watertesters rond die het water elke keer weer nauwkeurig onderzoeken. Nee, dat water is 100%. Als de nieuwe leiding gelegd wordt, worden er watermonsters genomen die opgestuurd worden naar een speciale laboratorium. Als de uitslag goedgekeurd is, dan pas gooien we de trottoir weer dicht". Vraagje: "Bewoners vragen zich af waarom ze zien dat jullie weer opnieuw bezig zijn op de zelfde plek?" "Ja dat kan, zegt hij lachend en knikkend. "Afhankelijk van de voeding van de hoofdleiding en de aansluitingen kan het gebeuren dat we soms 3x op dezelfde plek bezig zijn. Eerst moet de hele straat huis-aan-huis aangesloten worden en daarna moet je al die oude pijpen weer gaan verwijderen." Hij start een heel technisch verhaal en beseft plotseling dat dit boven mijn pet gaat. En ik beseft dat er best wel het een en ander bij komt kijken.

De mannen van Hurkmans zijn nog zo'n 3 à 4 weken bezig. Zij zijn nauwelijks met corona bezig. Gewoon doorgaan is het motto van deze Limburgse Ruud Gielen en zijn collega's. Zwaar werk.

Dit zijn echte mannen, die kordate mannen van Hurkmans. Petje af!

Water zo vanzelfsprekend **gewoon!** Wat kun je weer blij

Lees dan de digitale versie op

[eindhoven.nl/hulpbijgeldzorgen](https://www.eindhoven.nl/hulpbijgeldzorgen)

Ben je niet zo bezig met computers en dat digitale verkeer? De papieren krant ligt ter inzage in de buurtsalon. Als we dicht zijn, gooi even een briefje binnen met je

adres of telefoonnummer. Dan neemt een van ons contact met je op.

of neem contact op met [Wijeindhoven.nl](https://www.Wijeindhoven.nl) of mail naar info@wijeindhoven.nl. Ook bij [werkplaatsfinancien.nl](https://www.werkplaatsfinancien.nl) zoeken ze samen met jou naar een oplossing. Mailadres: info@werkplaatsfinancien.nl



Pasen

door Marianne van Ham

Voor velen van ons betekent Pasen het begin van de lente met paaseieren en de paashaas als teken van leven en nieuw leven.



Waar komt Pasen vandaan ?

In de vroege geschiedenis is weinig over Pasen bekend, wel gaat men er van uit dat er rond deze dag oude gebruiken van lentefeesten waren.

Met de opkomst van het Christendom werd Pasen de belangrijkste feestdag van het kerkelijk jaar. We herdenken dan de verrijzenis van Christus uit de dood. De oorsprong van het christelijk paasfeest ligt echter in de joodse traditie. Het joodse Pesach (christelijk Pascha) herdenkt de uittocht van de joden uit Egypte. Beide gebeurtenissen herinneren aan grote daden van God en aan een nieuw leven.

In het begin werden de feestdagen op dezelfde dag gevierd en werden er door joden, christenen en niet-christenen matses (ongedesemd brood) gegeten. Later vonden de christenen de wederopstanding van Christus belangrijker en zijn de feestdag gescheiden en onafhankelijk gaan vieren.

Gebruiken.

We kennen verschillende gebruiken met Pasen zoals eieren kleuren, paaseieren zoeken en de paashaas.

Paaseieren zoeken stamt uit een oude traditie. De eieren, het symbool van de vruchtbaarheid, werden gekookt

en ongekookt op de akkers begraven in de hoop dat die ook vruchtbaar zouden worden. Door de gekookte eieren te kleuren, werd er een onderscheid gemaakt.

De paashaas is een (sprookjes) figuur, die niet mag ontbreken. Hij is de bringer van de gekleurde eieren, maar in het begin alleen voor kinderen, die zich goed gedragen hadden. Later zien we dit uitbreiden met snoepjes en soms speelgoed. Behalve de paashaas kent men in Duits sprekende landen ook nog de klokken, de paashaan of kip, de koekoek en de vos als bringer van het lekkers.

Zo wordt er dus op de hele wereld door iedereen op zijn eigen manier Pasen gevierd. Er worden paasmarkten en processies gehouden, paasvuren ontstoken, eitjes geveerd, verstopt en getikt en families komen gezellig bij elkaar.

Een paar speciale tradities wil ik hier toch nog wel vertellen.

In **Bermuda** gaan de mensen met Pasen gezamenlijk vliegeren, ze ontwerpen zelf hun vliegers en plaatsen er een "hummer" bovenop, een onderdeel dat een zoemend geluid maakt, het paasgeluid voor Bermuda.

De **Noorse traditie** is het lezen en luisteren naar moordverhalen. Op radio en tv kun je ze horen en zien, zelfs op de melkpakken staan crime verhalen

In **Denemarken** en **Zweden** is het een soort Halloween, de kinderen gaan verkleed als heksen langs de deuren om snoep te vragen, in ruil krijgen de volwassenen wilgentakken en zelf gemaakte tekeningen. Deze traditie komt voort uit een legende, waarin de heksen vlak voor Pasen vertrekken om feest te vieren met de duivel en om zeker te zijn dat ze niet terugkomen wordt er op paaszondag grote paasvuren aangestoken.

Op **Corfu** moet je op paaszaterdag goed uitkijken voor rondvliegend aardewerk. Allerlei soorten potten worden van de balkons naar beneden gegooid. Zo wordt de oude traditie voortgezet aan het begin van de lente alle overbodige spullen weg te gooien. De brekende potten verjagen de geesten en zijn het teken van een nieuw begin.

Ben blij dat je niet in **Finland** woont. Daar wordt de dag doorgebracht met te kijken hoe het gras groeit als symbool voor het begin van de lente.



Nieuwe straatnaam gezocht !

Tussen de Gildelaan en de Veldmaarschalk Montgomerylaan loopt een straat zonder naam. Aan deze straat zitten bijvoorbeeld achteruitgangen van de Kruisstraat, een aantal garageboxen, maar geen adressen van woningen of bedrijven. Daarom heeft de straat tot nu toe geen naam. De straatnamencommissie van de gemeente heeft begin dit jaar de vraag gehad of de straat een naam kan krijgen. Dat vindt de commissie een goed idee.

Vroeger liep er op deze plek het Brouwerstraatje. Die naam kan helaas niet terugkomen, omdat er in de stad al de Adriaen Brouwerstraat is. Straatnamen mogen niet te veel op elkaar mogen lijken om verwarring te voorkomen.

De straatnamencommissie is erg benieuwd of er bij de bewoners van de Gildebuurt ideeën zijn voor een naam voor het straatje tussen de Gildelaan en Montgomerylaan.

Stuur uw idee

vóór 1 mei naar bag.meldingen@eindhoven.nl onder vermelding van "nieuwe straatnaam Gildebuurt".

De naam moet bij voorkeur aansluiten op andere straatnamen in de Gildebuurt: verwijzingen naar (oude) ambachten.

Daarnaast moet de nieuwe straatnaam voldoende van andere namen in de stad verschillen om verwarring te voorkomen, goed schrijf- en uitspreekbaar en niet te lang te zijn. Als een straatnaam verwijst naar een persoon, dan moet de desbetreffende persoon minimaal 10 jaar geleden overleden te zijn.

Wim Canninga Afdelingshoofd Omgevingskwaliteit

Sector Ruimtelijke Expertise

schets
René de
Vries
Van Beek Art
Kruisstraat
80-86





Aangenaam

Kennismaking met de straatmanager in het gebied

Kruisstraat Woenselse Markt:

John Bardoel.

Wie is hij en wat komt hij doen?

“Vertel eens wat over jezelf?”

Mijn naam is John Bardoel, ik ben 43 jaar oud en werk vanuit Seinpost aan de transformatie van gebieden. Dat zijn vaak gebieden waar winkels, horeca en andere bedrijven te vinden zijn en waar de thema's leefbaarheid, veiligheid en de kwaliteit en mix van bedrijven om aandacht vragen. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners probeer ik die thema's aan te pakken en het gebied aantrekkelijker te maken.

“Hoe kijk jij naar het gebied Kruisstraat – Woenselse Markt?”

Plek van handel en ontmoeten

Het is een gebied waar sinds de ontstaansgeschiedenis handel heeft plaatsgevonden. En het was historisch ook een plek (bijvoorbeeld de Woenselse Markt) voor ontmoeting. In de afgelopen tientallen jaren is het gebied veranderd. Veel winkels zijn verdwenen en daar is vaak horeca voor teruggekomen. Dat heeft ook te maken met de opkomst van webshops en is niet alleen in de Kruisstraat het geval. Het aanbod is daarbij wel echt te eenzijdig geworden. Daar zijn ondernemers, vastgoed-eigena-



ren en bewoners het ook over eens.

Volop kansen

Ik vind het erg belangrijk dat we vooral kijken naar de kansen. Het gebied heeft een hele goede ligging (dichtbij het centrum) en er zijn veel verschillende keukens en smaken in het gebied terug te vinden. Dat is in een multiculturele stad als Eindhoven echt een kans! Volgens mij is het belangrijk dat we die kansen grijpen, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren bewoners én bezoekers.

“Wat is je rol in het gebied? Hoe ga je te werk?”

Versterking van het gebied

Als winkelstraat-/transformatiemanager richt ik me op de economische versterking van het gebied. Dat is een belangrijk onderdeel van de bredere aanpak van de gemeente, waarin de aanpak van criminaliteit, verkeersveiligheid, overlast en dergelijke, ook belangrijke thema's zijn. We moeten de rotte appels uit het gebied halen, maar ook goed zorgen voor de goede ondernemers in het gebied en nieuwe, sterke ondernemers binnenhalen. Daarvoor is het belangrijk dat we ook de mooie kanten van de Kruisstraat en de Woenselse Markt laten zien, zodat de reputatie beter wordt en andere ondernemers ook een zaak in het gebied willen openen. Dat willen we bijvoorbeeld doen door een kookboek samen met ondernemers te maken, waarin we recepten en verhalen uit het gebied gaan bundelen.

Krachten bundelen

Daarnaast ben ik volop in gesprek met ondernemers en eigenaren. Omdat zij concrete vragen hebben over gemeentelijke regels, of omdat ze hun locatie willen verbouwen. En over samenwerking. De wens is om via een ondernemersvereniging de krachten te bundelen. Tot slot werken we ook aan een visie voor het gebied. Want hoe ziet de toekomst van de Kruisstraat en de Woenselse



Markt eruit? Daar moeten we het samen met de mensen in het gebied over hebben. We moeten het écht samen doen.

Bundeling van recepten en verhalen uit de wijk!

Met het kookboek van Oud-Woensel bundelen we niet alleen recepten, maar ook verrassende verhalen. Onze favoriete recepten zijn niet zomaar enkele ingrediënten en kookmethodes. Ze zijn verbonden aan mooie herinneringen en onvergetelijke plekken.

Met het kookboek verbinden we verschillende groepen mensen die in het gebied wonen en werken. Voedsel, een gemeenschappelijke interesse van alle culturen en generaties, is verweven met het DNA van de Kruisstraat. De historische Woenselse Markt, diverse internationale restaurants en vele etnische kruidenierswinkeltjes bewijzen het. Met het publiceren van recepten als kookboek, het verspreiden ervan via sociale media en het organiseren van voedsel gerelateerde evenementen willen we al het moois laten zien dat het gebied te bieden heeft.



We willen jullie allemaal uitnodigen om jullie favoriete recepten, en absoluut de verhalen erachter, met ons te delen om dit samenwerkingsproject te verrijken en zo inclusief mogelijk te maken via j.bardoel@seinpost.com

SuperBuur



Aanvraag Waardebon.

We nodigen je uit om mee te doen!

Ben je bewoner of een vereniging uit de Gildebuurt? Heb je een idee om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren? Versterkt jouw initiatief één of meerdere van de thema's uit het buurtcontract? Dan kun je hiervoor een waardebon aanvragen van maximaal € 5000,-. Patrick van de Nieuwenhof, Verbinder van WIJ Eindhoven, kan je hierover informeren en ondersteunen als het nodig is. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via Patrick of via Henri Verbruggen

h.verbruggen@eindhoven.nl of via waardenbonnen@eindhoven.nl

De gebiedscommissie, bestaande uit bewoners, 'Thuis en gebiedscoördinator, beoordeelt de aanvragen.

In het zonnetje

door Marianne van Ham

Verschillende keren zijn we door mensen in de omgeving van de Looierstraat en Montgomerylaan aangesproken of we in de buurtkrant Nick eens in het zonnetje wilden zetten. Ze zijn zo blij met hem, want hij zorgt ervoor dat de buurt er netjes bij ligt. Wie is Nick Engel?

Nick is een vriendelijke jongeman met heel veel interesse in de natuur. Als je met hem praat, is het al snel duidelijk dat hij er veel vanaf weet en er uren over kan praten. Na een boeiend gesprek over insecten, zaaien van plantjes en het zelf maken van biologisch compost, komen we dan bij het opruimen van zwerfvuil.

Nick ergert zich enorm aan mensen, die alles maar klakkeloos op de grond gooien en de buurt vervuilen. Hij heeft toen besloten om er zelf iets aan te gaan doen en wil zich door dit op te ruimen ook nuttig maken voor de maatschappij. Hij houdt bovendien veel van kinderen en dieren en wil voorkomen, dat die zich kunnen verwonden of ziek worden.

Het vuil dat geraapt wordt is heel divers, behalve de gebruikelijke rommel van blikjes, plastic en bedorven etensresten, worden er ook glasscherven en weleens een spuit gevonden, ofschoon het laatste gelukkig maar hoogst zelden voorkomt.

Nick, bedankt en we hopen, dat anderen eerst eens zoeken naar een prullenbak voordat ze alles zo maar uit hun handen laten vallen.



Deze ramp en schommel is aangeschaft via een waardebon, maar ook ooit fitnessmaterialen voor ouderen of poepzakjes voor honden of een kookboek, een straat bbq, alarmpjes, bloembakken, geluidsapparaatuur; kortom heel divers met als doel beter samen leven!

Veranderingen bij het Leger des Heils

door Linda Steenhuis.

Vorig jaar nog het Dienstencentrum van het Leger des Heils en dit jaar, vanaf 1 januari, zijn we de 'Centrale Inloop'.

In samenwerking met Springplank040, Ervaring die staat en Neos draaien we de nieuwe Maatschappelijk opvang van Eindhoven.

De grootste verandering zijn de openingstijden.

7 dagen per week zijn we geopend van 9.00 tot 17.00 uur voor dakloze burgers.

Iedereen wordt geactiveerd om mee te doen. Meehelpen in het huishouden, de inloop, de keuken of het schoonhouden van de straat.

Wij vinden het belangrijk dat mensen deelnemen aan de maatschappij, juist ondanks de afstand tot de rest van de samenleving.

We hebben naast de twee coördinatoren, Miriam en Linda, nu ook ervaringsdeskundigen/groeps werkers in dienst. Zij gaan onder andere de creativiteit in onze bezoekers los maken.

Ron (Springplank040), Juliet (Ervaring die staat) en Natalja (Leger des Heils) geloven erin dat er in ieder mens creativiteit schuilt en je dit kunt gebruiken als instrument om zingeving te geven

aan je leven. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, iedereen heeft iets waardevols!



Preventieteam, 5 jaar geleden gestart met dagelijks lopen door de wijk, signalerend, indien nodig alarmerend en samenwerkend met wijkagenten en BOA's en bewoners. Dank jullie wel!!!



Buurtbewoner in beeld.

door Machtelt Alkemade

Hoe een balletje kan rollen ...

De onvoorziene overstap van etaleur naar de zorg: Hoe bevalt het?

In het laatste nummer van de buurtkrant vertelde Edwin Schroeders over hoe corona zijn werkzame leven een totaal andere wending heeft gegeven. Een overstap van etaleur naar de zorg. Maar hoe bevalt het?

Edwin volgt nu vanaf september de 3jarige opleiding MBO Verzorgende IG-niveau 3. Een keer in de twee/ drie weken heeft hij op woensdag en donderdag les. Naast dat het lang geleden is dat hij in de schoolbanken zat is het ook wel slikken dat de les dagen vanaf december online worden gegeven. Je kunt je vast wel voorstellen dat het leren van de praktische vaardigheden niet makkelijk te leren is via het onlinebeeld.

De opleidingsgroep bestaat uit 21 leerlingen waarvan er vijf uit een ander werkveld komen. Een fotograaf, iemand uit de marketing en de logistiek. Hij doet de vroege, de dag- en de avonddiensten. Nachtdiensten mogen pas na zijn diploma. Maar dan hoeft het niet meer want nachtdiensten doe je maar tot je vijfenvijftigste.

Vanaf dag 1 voelde ik me als een vis in het water. Ook met de collega's. Ik heb het gevoel dat ik hier tien jaar eerder voor had moeten kiezen. Door corona is dit op mijn weg

gekomen. Het heeft zo moeten zijn. Het werk met de mensen is leuk, naast het zorgen ook een beetje gek doen, een dansje maken. Ik kan er ook mijn creativiteit als etaleur inzetten, met de kerst- en paasversieringen op de afdeling en tijdens expressie opdrachten vanuit de opleiding. Dat neemt niet weg dat het werk af en toe zwaar is doordat er veel werk is voor weinig personeel op de afdeling. Maar de mensen zijn heel dankbaar.

Zijn afdeling ziet hem na zijn diploma graag terug als vaste kracht. De baangarantie in de zorg tot zijn pensioen is fijn. Toch richt hij zijn blik ook op een andere mogelijkheid. Een baan als medewerker op een zorgboerderij voor dementerenden. Hij weet dat er een is in Eindhoven. Dat heeft hij al uitgezocht. Dementerende mensen kunnen op zo'n boerderij actief blijven. Beetje schoffelen in de moestuin. Dieren verzorgen. Lekker wandelen, gewoon buiten zijn in de natuur. Het landelijke, de natuur van zo'n zorgboerderij trekt Edwin. Wie weet wordt dat zijn volgende verrassende stap.

Als u ook iemand bent die zo'n verandering in het werkzame leven heeft meegemaakt en zin heb om daarover te vertellen, neem dan contact met ons op.

Paaseieren zoeken
op 1ste Paasdag, 4 april is het paaseieren zoeken In de speeltuin Hoek Visserstraat voor alle kinderen (tot 10 Jaar) uit de Gildebuurt tijd: 11.00u-12.00u (coronaproof op 1,5 afstand)





Schoonmaakactie op zondag 18 april van 10.00-14.00u

Het is weer een jaar geleden dat er een flinke schoonmaakactie in de Gildebuurt georganiseerd werd. Welnu op zondag 18 april gaat het weer gebeuren. Ook dank zij de inzet van personeel van Cure en Ergon Buurtbedrijven, want zij moeten ook willen werken op een zondag. Dank mannen!

Inzet van betrokkenen.

Naast de medewerkers van Cure zijn er ook mensen van Ergon groen & reiniging die zich op deze dag willen gaan inzetten. Het leger des Heils zorgt ervoor dat iedereen die meehelpt voorzien wordt van koffie en thee. Ook zorgen ze dat niemand van de helpers honger lijdt. Verder zorgen zij dat de speeltuin en het Bakkersplantsoentje er spic en span uit gaan zien.

De Ergon zet een veegwagen in zodat ook de straten en stoepen schoon zijn. Zij komen met wagens waarop oud-ijzer en papier afgevoerd kunnen worden. Via een mededelingenbord wordt u eraan herinnerd uw auto even te verzetten zodat ze dit klusje kunnen uitvoeren. Cure zorgt voor twee kraakwagens

Enkele spelregels.

- Dump geen illegaal afval
- Handhaaf de afgesproken tijden en luister naar de aanwijzingen van de medewerkers.

Bij twijfel of iets wel of niet aangeboden kan worden, overleg eerst even met een van de medewerkers. Dit voorkomt teleurstelling.

Wat mag:

Electrische apparaten (bruin/witgoed), oude meubels, (eerst overleggen bij groot formaat) oud ijzer en metaal.

Niet mag:

Frituurvet of olie, klein chemisch afval (oa accu's, afgewerkte olie en oliefilters), oude medicijnen, tl-buizen, bouw en sloopafval, glas, autobanden, asbest, gevaarlijk afval en gevaarlijke (vluchtige) stoffen en kadavers.

Kijk dus op zolder of in de schuur en breng de spullen die u kwijt wilt naar de Bakkerstraat zijde Verwerstraat!

Breng zelf uw spullen naar de kraakwagens maar heeft u hulp nodig met grote of zware objecten, meld dit ons tussen 9.00 en 10 uur 's ochtends aan de kraam voor de Buurtsalon. Bij adressen die niet zijn doorgegeven, wordt niets opgehaald. **Oproep!!** Wie wil voor enkele uurtjes als vrijwilliger meedoen? Zo kun je ouderen een handje helpen die slecht ter been zijn of meehelpen de straten en boomspiegels op te schonen.

Maak een ander blij met....

Marktplaats voor enkele uurtjes: Wij bieden de mogelijkheid om afgedankte spullen kwijt te kunnen die zonde zijn om in de kraakwagen te gooien. Zet ze neer op het pleintje voor de Buurtsalon, prijs ze aan, ruil en pak!



Yes! We zijn gestart met bouwen!

Met de lente voor de deur en de sneeuw die weer verdwenen is, is er geen mooier moment om te beginnen met bouwen. Voor ons, voor de kopers en voor u als omwonende een belangrijke mijlpaal. Als omwonende kunt u enige overlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

't Gildehuys, een echte buitenkans aan de binnenring. Een eigentijds en modern gebouw waarbinnen 32 koopwoningen worden gerealiseerd. Voor meer informatie over het project zie: www.gildehuys.com.



wist u dat?

in 2022 alle huizen wettelijk voorzien moeten zijn van brandmelders? De mannen van technisch bureau Wissing moeten er honderden plaatsen in opdracht van Wooninc.

“Over 10 jaar komen we de accu vervangen. Geen batterijen meer”.



Ik kan het niet vaak genoeg melden!

Installeer deze buitenbeterapp want dat is voor ieder een stuk gemakkelijker, sneller en zorgt voor minder irritatie bij bv. melding van afval of ander kommer en kwel in de openbare ruimte.

Je maakt een foto, klik aan- bv losse stoeptegel of papier niet opgehaald of overige-en verzend deze boodschap.

Wat gebeurt er? Deze melding komt direct op het bureau van de verantwoordelijke uitvoerder, die ziet wat er loos is en waar!

Een googlemomentje

Wil je weten wat er allemaal gebeurt in Eindhoven?

Kijk dan op <https://indebuurt.nl/eindhoven/>

Op visitbrabant.com staan ontzettend veel tips voor uitjes en activiteiten in de regio en Eindhoven.

Op [ARTtube- You Tube](https://www.arttube.nl) vind je interessante kunst- en designvideo's uit Nederland en België

interessant

: <https://www.mobiel.nl/nieuws/leuke-podcast-tips>

Dit zijn de 10 leukste podcasts van dit moment

Je hoort werkelijk iedereen over deze populaire audio-uitzendingen. Niet gek, want ze zijn ideaal om te luisteren tijdens een wandeling, het koken of gewoon tijdens een avondje op de bank. En in deze tijden kan je natuurlijk wel wat extra vermaak gebruiken.

Welke podcasts de moeite waard zijn om te luisteren?

Wij hebben de leukste Nederlandstalige podcasts van dit moment voor je verzameld. Van heftige waargebeurde verhalen tot ongedwongen gesprekken over mens en maatschappij.

Ook interessant zijn: [podcast: scrips of screen](#). Hier worden niet verfilmde scenario's voorgelezen.



mijn bijzondere hobby

“Figurant spelen”.

Zie het elke keer als een klein avontuur.

door Jacob Bisschops, www.jacob-bisschops.nl

Als hobby had ik vroeger korte speelfilms maken. Het was een mooie tegenhanger voor het pittige werk dat ik deed. Ik stond vooral achter de filmcamera, maar ik speelde ook wel eens een rolletje als dat nodig was. Vond ik toen al heel leuk. Toen ik met pensioen ging, wist ik al wat te doen om de vele vrije tijd door te komen.

Figureren.

Dat is echt een leuke hobby voor veel mensen, van heel jong tot heel oud. Ik ben nu bijvoorbeeld 73 jaar jong en actief aan het figureren in binnen- en buitenland. Zo ben ik aan het figureren in Tv-series; Speelfilms; Videoclips; Commercials en speel dan allerlei personages. Het staat nu natuurlijk wel op een lager pitje.

Figureren is vooral de eerste keer interessant om te ervaren hoe het er achter de schermen aan toe gaat met de Cast, Crew en groep Figuranten.

Lijkt het je wat, Googel eens op het woord Figuratie en je kan je aanmelden bij nogal wat castingbureaus. Ben je ingeschreven, kun je een oproep krijgen om ergens in te figureren. Geef je je daarvoor op, dan dien je die draaidag(en) wel beschikbaar te zijn. En dan is het afwachten of je geboekt wordt. Je kan geluk hebben mee te mogen doen of de pech dat je afgewezen wordt. Is niet zo erg. Komt er iets anders leuks om te gaan doen. Je past namelijk niet altijd in het plaatje en er zijn natuurlijk zoveel mensen die zich opgegeven hebben. Gelukkig heb ik vaak veel geduld, anders had ik het niet zoveel jaren gedaan. Inmiddels al 14 jaar. Het is wel een hobby waar veel wachten voor nodig is. Soms uren wachten voor dat je op de set actief mag zijn. Als je dan een keer ‘op moet’ dan kan de actie al dat wachten snel doen vergeten en is het vaak een boeiende ervaring. Figureren doe je vooral voor eigen plezier en niet om er

beroemd of rijk door te worden. Waarvoor dan wel mee-doen? Voor een leuke dag, je hebt wat te doen, de gezelligheid op de set, het contact met andere figuranten, je glorieuze moment van mee doen en je was bij een bijzondere filmopname. Soms een zakcentje en je bent van de straat af. Zie het elke keer als een klein avontuur.

Wat is Figuratie eigenlijk?

In een film heb je, naast onmisbare figuranten, natuurlijk de hoofdrollen en bijrollen gespeeld door acteurs en actrices die daar professioneel voor zijn opgeleid. Maar dat hoeft niet perse, soms worden natuurtalenten ontdekt. Een film heeft dus vaak aanvulling nodig met spelers van heel jong tot heel oud en laat je die weg dan ‘loopt’ de film niet. Een figurant speelt dus ook een (bescheiden) rol, maar meer op de achtergrond en zonder tekst. Een enkel keer kan mee doen ook tegenvallen en een teleurstelling geven. Heb je bijvoorbeeld heel lang gewacht, blijkt de scene waar je aan meegedaan hebt er uit geknipt. Of, uit eigen ervaring, ik ging bijvoorbeeld eens figureren in Amsterdam voor een Zweedse TV serie. Had ik uren gewacht en ineens mocht ik langs de gracht lopen van lantaarnpaal A naar lantaarnpaal B. De camera stond aan de overkant van de gracht. Ik was dus echt op de achtergrond. Maar, wat was ik blij dat ik eindelijk mee mocht doen. Tot de figurantenbegeleiding meteen daarna tegen mij zei, “u bent klaar en mag naar huis”. Daar was ik dan vanuit Eindhoven voor naar Amsterdam gereisd. Gelukkig wel met reiskostenvergoeding. Ik heb van mijn actie zelfs nooit iets terug gezien. Het was een leuke dag met de andere figuranten. En ik was er toch maar mooi bij. Ik heb daarna mijn verwachtingen als figurant wel bij moeten stellen.

Figurant zijn is niet moeilijk...als je geen cameravrees hebt. Luister naar de regie dan komt het goed. Bijna iedereen kan het. Veel plezier.



*Gast-
vrouwen & gast-
heren gezocht die graag
een kopje koffie en thee wil-
len schenken in de tuinkamer
of op het terras van "bij de
Pastoor"*

*Geef je op via [Info@gilde-
buurteindhoven.nl](mailto:Info@gilde-
buurteindhoven.nl)*

een relaxmomentje nodig?

Zodra het weer mag én de vlag staat buiten "bij de Pastoor" aan de Pastoriestraat' én je hebt zin in koffie of thee op een bankje in de bloementuin of op het terras, kom dan aan.

Een kopje koffie/thee voor 1 euro of koop een strippenkaart 7 kopjes voor 5,00 euro.

Wij zijn op zoek naar bewoners met groene vingers!

Helaas hebben we geen percelen meer over voor diegene die ook een moestuintje wil. U kunt zich wel aanmelden; dan komt u op een wachtlijst te staan.

Heeft u een lichamelijke beperking en geen mogelijkheid thuis om te tuinieren, dan mag u zich opgeven voor tuinieren in een bak zoals de kinderen van de Driestam. We hebben nog een plekje in de tuin gereserveerd voor 3 bakken

Houd u van tuinieren en wilt u meehelpen in het groenteam om de bloementuin en het centrale gedeelte onkruidvrij te houden, meld u zich dan aan op onderstaand adres. We komen handen te kort!

Redactie

Machtelt Alkemade,
Marianne van Ham,
Marloes Liefing (de Driestam)
Jacky Rooijackers (gemeente)
Eindredactie Maria Manders

Dank aan ieder die hieraan meewerkten.

Dit is een uitgave van

Bewoners Initiatief Gildebuurt

Buurtsalon Bakker 4
Bakkerstraat 4
5612EN Eindhoven
T. 040 282 3554/ 06 83 79 1412
E.info@gildebuurteindhoven.nl
W.gildebuurteindhoven.nl

**Elke éérste dinsdag van de maand
van 11.00-12.00u**

**inloopspreekuur voor gemeente,
wooninc, WijEindhoven en
wijkagent(e).**

noteer 6 april, 4 mei, 1 juni.